



DE NAR

FEN NEDERLAND

Informatieblad voor de Carnavalist

"Dit wordt een bevrijdingsfeest."





Belangrijke adressen.

Secretariaat FEN Nederland:

John Leenders

Zeeaaldplantsoen 4
5706 BX Helmond
e-mail: secretaris@fen-nederland.com

Penningmeester FEN Nederland:

Gerald Doene

Kroevenlaan 86
4707 BM Roosendaal
e-mail : penningmeester@fen-nederland.com
F.E.N. Rekeningnr. NL28 INGB 0003 5774 58

Redactie FEN Nederland:

Gerald Doene

Kroevenlaan 86
4707 BM Roosendaal
e-mail: redactie@fen-nederland.com

Social Media FEN Nederland:

e-mail: socialmedia@fen-nederland.com



Uit naam van de COVIC gooi open de Poort, dat is een oud Hollands gezegde, welk nu wel van toepassing is, na een strijd van ruim 2 jaar welke ons van hogherhand werd opgelegd, gaat er toch nog van komen.

We krijgen nu weer de vrijheid om veel open te gooien en de mogelijkheid er iets van te maken, al zijn de meeste evenementen reeds al verschoven naar het komende seizoen. Maar gelukkig zijn er altijd nog optimisten die er de moed in hielden en nu de moeite doen er iets van te maken voor de tijd die ons nog gegeven is.

Het zal even wennen zijn om elkaar te ontmoeten, na een lange tijd van afwezigheid, en met een beetje de angst van het virus Omikron welke toch nog rond waard, maar voor de meesten geen vat hebben op hun gezondheid.

Ook voor ons, Federatie Europese Narren Nederland is het weer wennen om actief te zijn, al zijn er door de verschillende regionale besturen al onderscheidingen uitgereikt, doch er moet nog aan vele verplichtingen worden voldaan, en daar zullen wij ons aan houden.

Mijn verzoek aan jullie is om even contact op te nemen met de regio besturen en nog een afspraak te maken voor een bezoek aan een door jullie alsnog opgezet evenement, zodat zij in de gelegenheid zijn om de onderscheidingen als nog uit te reiken, of voor andere verplichtingen.

Bij deze wil ik al degenen die bij ons zijn aangesloten bedanken voor het vertrouwen welk jullie aan ons hebben gegeven voor het nakomen van de betalingen van het lid geld, en natuurlijk gaat onze dank ook uit naar de sponsors welke ons een warm hart toedragen.

Er zijn ook een aantal nieuwe ontwikkelingen voor de toekomst o.a de samenwerking met een grote Duitse Carnival organisatie de RKK, en met tonpraters.nl, waarvoor wij de meerwaarde voor de toekomst willen veiligstellen.

Op de korte termijn hebben wij ook weer een vergadering met de regio besturen om de gang van zaken te evolveren, en te bezien wat er voor de toekomst nog beter kan naar de leden toe.

Dan hebben we ook de Algemene Leden Vergadering op 15 Mei, zet dat alvast in de agenda, een uitnodiging volgt.

Wij wensen jullie nog veel leut en gein toe in de komende tijd, en een driemaal ALAAF namens het Dagelijks Bestuur F.E.N. Nederland

President; Jan Wesdorp

Inhoud

| | | | |
|---------------------|---|--------------|----|
| Colofon. | 2 | Informatie | 10 |
| Voorwoord. | 3 | Uit de regio | 11 |
| Bestuursleden 21/22 | 5 | Evenementen. | 12 |
| Column | 6 | | |
| Historie carnaval | 8 | | |



Met Dank aan:



WWW.CARNAVALSONDERSCHIEDING.NL
Voor al uw maatwerk pins en onderscheidingen
info@carnavalsonderscheiding.nl - Jos van Alphen - 06-54694561



CHINEES SPECIALITEITEN RESTAURANT



Bartokpad 8
(zijstraat van Griegstraat)
2625 AB Delft

Wijk 25
Gastheer: AC. Lin
Tel.: 015 - 2563735

China garden is sinds 1977 een begrip in delft en omgeving.
U bent van harte welkom in onze restaurant als voor afhalen,
we zijn 7 dagen per week open.

Tevens verzorgen we catering vanaf 15 personen. Prijs is vanaf
14,50 p.p. deze wordt dan geheel door ons verzorgd.

Voor informatie en openingstijden kunt u gerust even bellen
op: 015 - 2563735





Dagelijks bestuur

| | | |
|----------------|------------------------|--|
| President | Jan Wesdorp | Tel: 015 2578252, e-mail: president@fen-nederland.com |
| Vice-President | Stef van de Pas | Tel: 035 6468550, e-mail: vicepresident@fen-nederland.com |
| Secretaris | John Leenders | Tel: 06 51709328, e-mail: secretaris@fen-nederland.com |
| Penningmeester | Gerald Doene | Tel: 06 28326390, e-mail: penningmeester@fen-nederland.com |
| Commissaris | Juriaan Ibes | Tel: 06 24311224, e-mail: commissaris@fen-nederland.com |

Regio Midden

| | | |
|------------------|---------------------|--|
| Voorzitter | Juriaan Ibes | Tel: 06 24311224, e-mail: vz-midden@fen-nederland.com |
| Secretaris | Jan Elias | Tel: 06-50866128, e-mail: secr-midden@fen-nederland.com |
| Regiobestuurders | Remco Pronk | Tel: 06 52028700, e-mail : |

Regio Noord

| | | |
|-------------------------|---------------------|--|
| Voorzitter / Secretaris | Ron Jansen | Tel: 06 15196085, e-mail: vz-noord@fen-nederland.com |
| Secretaris | | |
| Regiobestuurder | Eric Seerden | Tel: 06 20948038, e-mail: eric.seerden@hotmail.com |

Regio Oost

| | | |
|------------|-------------------------|---|
| Voorzitter | Johan v/d Schuit | Tel: 06 12798604, e-mail : vz-oost@fen-nederland.com |
| Secretaris | Truus v/d Schuit | email: secr-oost@fen-nederland.com |

Regio West

| | | |
|------------------|--|--|
| Voorzitter | Johan v/d Teems | Tel: 06 24681405, e-mail: vz-west@fen-nederland.com |
| Secretaris | Desire Dooijenburgh | Tel: 06 51055561, e-mail: secr-west@fen-nederland.com |
| Regiobestuurders | Jeroen van Veen Anna Marieka van Veen | |

Regio Zuid

| | | |
|--------------------|----------------------|--|
| Interim Voorzitter | John Leenders | Tel: 06 51709328, e-mail: vz-zuid@fen-nederland.com |
| Secretaris | | |
| Regiobestuurders | Remco Luijten | Tel: 06 11387668, e-mail: |

Christa van de Bergh

Harry van de Bergh

Regio Zuid-West

| | | |
|--------------------|---------------------|--|
| Interim Voorzitter | Gerald Doene | Tel: 06 28326390, e-mail: vz-zuidwest@fen-nederland.com |
|--------------------|---------------------|--|



Met Dank aan Drs. Theo Fransen

Van het gekkengetal elf, naar de Elfde van de Elfde of Van de Elfde van de Elfde naar het Gekkengetal Elf?

Elf van Elf is voor veel carnavalisten een magische datum. De start van het Vastelaovesseizoen wordt steeds grootschaliger gevierd. Is dat eigenlijk altijd zo geweest? Wat gebeurde er in het (verre) verleden op deze dag? Kortom: Twee vragen, wat is de meest logische van de twee?



Getal van dwazen

Laat ik beginnen met het algemene verhaal over de oorsprong het getal elf en de datum van elf november. De eerste verhalen over het vieren van dit volksfeest gaan al terug tot de 14 en 15 eeuw. En waarom startte en start juist op de 11e van de 11e het ludieke vijfde jaargetijde?

De nar

Weinig mensen zullen er wel eens bij stil gestaan hebben wat er eerder was: Het getal of de datum 11 van 11? Zij zijn vertrouwd met elf als gekkengetal, dus dat past toch precies bij het begin van een periode waarin voor de nar, die ons met zijn fratsen aan het lachen maakt, een hoofdrol speelt. Er is echter sprake van een dubbel probleem: het getal elf deugde niet en de nar al evenmin. Wat het getal betreft zijn daarvoor tal van bewijzen aan te voeren. Vooral vanuit de Bijbel.

Het getal elf komt na het getal tien. Dat staat voor volmaaktheid. We hebben niet voor niets 10 geboden en daar valt niets aan toe te voegen. Het Engelse woord Eleven betekent letterlijk een nodeloos restje boven tien. De Bijbelse “werkers van het elfde uur” waren eigenlijk een stelletje lanterfanters en luilakken, die aan het eind van de dag - Bijbels om 5 uur in de middag -, nog gauw een paar Dinarisch wilden verdienen. Op middeleeuwse schilderijen komt nog wel eens een klok voor, waarop de wijzer – heel vroeger hadden klokken maar één wijzer- naar de elf wees. Dat betekende, als je niet snel je leven betert ben je verloren. Sinds de klok twee wijzers heeft zeggen we: het is vijf voor 12. Het TV- spelletje “Twee voor twaalf” zou dus eigenlijk Vijf voor Twaalf moeten heten, maar dat allitereert niet zo mooi.

En wie staat erbij stil dat de zwaarste sanctie bij het voetbal een elf meter is.

Kortom 11 deugt niet; 12 daarentegen is weer zo'n volmaakt getal. Vandaar twaalf apostelen en twaalf Artikelen van het geloof. Na het verraad van Jezus door Judas bleven elf apostelen over. Paniek! Hoe nu verder? Het is duidelijk: 11 kan dus niet staan voor speels of ludiek. Maar 11 is toch het getal van de nar; iemand waar je om moet lachen? Vandaag de dag wel ja, maar vroeger zeker niet. In oude Latijnse psalmenboeken staat vaak een nar getekend in de letter D. Daarmee begon dan de regel Dixit insipiens: Non Est deus De nar zei: God bestaat niet. Hij was dus een godloochenaar en bepaald geen clownesk figuur. Hij werd veel eerder gezien als de duivel. Ik ben op het idee gekomen, dat pas eeuwen later een meer zelfbewust Christendom hem als een onnozele domoor is gaan zien, want zelfs de duivel loochende god niet echt. Geleidelijk veranderde de duivelse nar in de domme, ludieke nar.” Een ijdel heerschap bovendien, die maar al te graag naar zichzelf keek in de narrenspiegel, die hij bij zich droeg of naar de marot waarop zijn hoofd inclusief narrenmuts, was uitgesneden. Iets wat elke lezer van deze regels weet: Bij het carnaval hoort een Raad van Elf. Een Vorst of president met tien raadslieden. Net zoals de Doge van Venetië vroeger een Raad van Tien had. Tien adviseurs, dat belooft veel goeds. Maar nu die arme Prins. Die heeft in zekere zin 11 adviseurs, afgezien van eventuele adjudanten. Of moeten weer maar denken 11 +1 is toch weer het volmaakte? De middeleeuwse Abbé des Fous schijnt trouwens ook 11 compagnons gehad te hebben. Elf, dat is niet best, maar samen vormen ze toch een positief twaalfal. Het leven is vol mysteries. Van duivel naar nar, van aanvankelijk negatief naar positief. Die nar als ludiek personage, zegt ons ook nog spottend de waarheid. Dat komt maatschappelijk goed van pas. En wanneer deed hij dat bij voorkeur en bij uitstek: Met Vastenavond!



Met Dank aan:



specialist in kwaliteits occasions
=
rijden als een zonnetje

overgauwseweg 65, 2641 ND Pijnacker - Tel: 015 - 3693233

www.rootsautoservice.nl



Prinsenenprinsessenpaleis

**Exclusief gebruikte prinsen- en prinsessenkleding,
steken, scepters, fazantveren, kroontjes etc.**

**Tevens verhuur van themakleding voor
Carnaval, Pasen, Sinterklaas, Kerstmis, Dierendag.**

Frank Janssen Tel. 06-22508893

Ingang via Prins Hendrikstraat 44 te Echt (NL)

www.prinsenenprinsessenpaleis.jouwweb.nl

Kijk ook op





Germanen en Kelten

Ook onze eigen verre voorvaderen; de Germanen, Galliërs en Kelten schijnen soortgelijke feesten en gebruiken gekend te hebben. Er staat vrijwel niets van op schrift en wilde speculaties zijn er te over. De volkskundige met een niet onbesmet verleden E. F. Farwerck heeft er een in 1970 uitgekomen 640 pagina's dikke pil over geschreven: Noordeuropese Mysteryën en hun sporen tot op heden. De beschrijving van een optocht, tijdens welke het beeld van de god Freyr op een schip op wielen werd meegevoerd zal zeker een Aha-Erlebnis oproepen. Dat schip werd begeleid door een vrolijke stoet personen in diervermommingen en mannen gehuld in vrouwenkleden. Aan boord van het schip vond het huwelijk plaats tussen de god Freyr en een priesteres. De jong volwassenen onder hun onderdanen bootsten in het kader van het nieuwjaars- en lentefeest dit huwelijk als het ware via orgiastische rituelen na. Sterker nog, ze probeerden door massaal huwelijken te sluiten de goden aan de jaarlijkse hernieuwing van hun kosmisch huwelijk te herinneren. Door het huwelijk, de initiërituelen (inwijdingsritueel) bij uitstek, werden de jong volwassenen opgenomen in de samenleving der volwassenen. De vrijgezel, ook al was hij 60, bleef altijd deel uitmaken van de jongelui. Doordat het huwelijksritueel gold als een symbolisch bloedig sterven, waren de jonggehuwden in staat contact te leggen met de geesten van de overleden voorouders en die mild te stemmen. Dat was vooral nodig voor het geval die tijdens hun inspectie zouden constateren, dat niet voldoende respectvol met het voorouderlijk erfgoed was omgegaan.

In het kader van deze feesten lieten bewoners van bergachtige gebieden wel brandende wielen van de hellingen rollen. De geschiedkundige Procopius

(500 - 565 n.Chr.) schreef dat de boeren zo symbolisch probeerden de zon in de akkers of de weiden te begraven en de vruchtbaarheid veilig te stellen. Moderne functionarissen zeggen, dat door de ontstane branden het dorre gras en het onkruid verbrande en dat de as als kunstmest fungeerde. Zo wordt ook Walmenzondag, of te wel fakkelzondag, ritueel verklaard: het stoken van vuren in de boomgaarden, zou het bevriezen van de jonge knoppen voorkomen. Onze verre voorvaderen hadden geen idee van oorzaak en gevolg en dachten boze geesten te verdrijven.

Niet alleen de volken in het Midden-Oosten en rondom de Middellandse Zee, ook noordelijke volken als de Germanen en Kelten, maar ook de Maya's, Azteken, Hindoes, Chinezen en Afrikaanse stammen kenden feesten die in veel opzichten met de besproken festiviteiten rondom de jaarwisseling overeenkwamen. Als voorbeeld: F. Sierksma schrijft, dat bij het Nieuwjaarsfeest in Lhasa sprake is van een tijdelijk omgekeerde wereld, met een tijdelijke heerser. Die nadien als een zondenbok wordt weggestuurd.

Purim-feest

Ook de Joden kenden in vroegere tijden verwante nieuwjaars- en lentefeesten, die teruggaan tot hun jarenlange ballingschap in Babylonië. Het boek 'Ester' verhaalt over de door Haman, de eerste Minister van de Perzische koning Xerxes, geplande jodenmoord. Hierbij ging het in de eerste plaats om Ester, de joodse echtgenote van de koning. Ester vertelde de koning van de geplande moord op haar, haar pleegvader Mordechai en vervolgens op het hele Joodse volk. De koning beval daarop Haman en zijn 10 zonen op te hangen. Het getal elf had in die tijd al een duidelijk negatieve lading. De opvang vond plaats op de door loting bepaalde datum; de 14e van de 12e maand (Adar, bij ons februari/maart). Purim heet daarom ook wel Lotenfeest. Dit feest vertoont uitgesproken carnavaleske trekken, met optochten, verkleed en fors-ritueel voorgeschreven- drankgebruik. Ook vandaag de dag trekken er in veel steden in Israël optochten.

Samenvatting

Als gemeenschappelijke noemers en kernelementen in al deze gebruiken dringen zich op:

- Een vruchtbaarheidsritueel, waarbij leven en sterven elkaar in een natuurlijk ritme opvolgen.
- Geboorte, sterven (en het daardoor delgen van zonde-schuld, een zoenoffer dus) en wedergeboorte van een god, priester-koning of iemand in hun plaats.
- Een rituele ontmoeting tussen de geesten van de voorvaderen en de feestvierders zelf, waarbij degenen die daaraan voor het eerst meededen, de rol van een soort boodschappers naar het hiernamaals vervulden. Via deze riskante ontmoeting konden de jongeren hun plaats in de samenleving van de volwassenen veroveren. Het waren dus tevens initië- of inwijdings-feesten (initium = begin), feesten die het begin vormden van een nieuwe levensfase.
- Een huwelijksgebeuren. Dit moet gezien worden als de afspiegeling van het heilig huwelijk aan het uitspannel. 21 maart gold als de dag waarop jaarlijks het huwelijk werd hernieuwd tussen vader zon en moeder aarde, oftewel lente-evening. In oude culturen gold het huwelijk als symbolisch bloedig sterven. Beëindigen van de levensfase van de jeugd en intrede in die van de volwassenheid.
- Een scheepswagen waarop en waaromheen zich alles voltrekt.
- Een feest waarbij tijdelijke rangen en standen uitgewist lijken, zo niet omgekeerd.

Met Dank aan de Auteurs van het boek " Van Lentefeest tot Festival"

Drs. Theo Fransen en Sander Mattheijssen



Met Dank aan:

VINYLDISEIGN.nl

Kleding bedrukken, borduren en sublimeren
Sportprijsen, medailles en onderscheidingen
Relatiegeschenken
Stickers

MAKING THE DIFFERENCE

De Colignystraat 53 - 2628HB - Delft - 015-8899687 - info@vinyldesign.nl - vinyldesign.nl

Marion Hoop Design

WWW.FOAMKOPEN.NL
WWW.MARIONHOOPDESIGN.NL
+31-(0)464527315
Ontwerp + Snijden
Workshops + zelf maken door de groep met patroon
Carnaval en Theater
Foniëlsweg 8 6151 EJ Munstergeleen
info@marionhoopdesign.nl





Afgelopen zaterdag kreeg ik op mijn landgoed in Soerendonk een mooie oorkonde van de Federatie Europese Narren voor mijn 33 jarig jubileum als tonprater.

(inmiddels 34 jaar door de corona)

De twee bestuursleden Johan en John van de FEN Nederland hadden in samenwerking met tonpraten.nl (Lizzi en Arian) mij compleet verrast.

Samen met mijn vrouw Annemieke hebben we veel plezierige momenten meegemaakt.

Onze dank is groot aan collega's, organisaties en publiek.

Ik ben voorlopig nog niet van plan om te stoppen, dus graag tot kijk.

Groetjes Ciske



Van De Vlooientrappers uit Oud-Vossemeer.

Nou, het is zo ver hoor! Jazeker, 22 jaar geleden werden de Meerieijers opgericht, een groepje van ongeveer 11 dames, die de heren van de bouwclub gingen supporteren met muziek.

Zingen was geen optie, dus werden we geen koor, maar een echte dweilband! We zouden alle optochten omverblazen met onze mooie muziek en geweldige performance, over alles werd nagedacht, welke outfit, hoe blijven we warm tot wat kunnen we eten onderweg! Alleen hadden we 1 klein detail over het hoofd gezien, we hadden geen van alle ooit een instrument bespeeld (Buiten de blokfluitjes bij Co van Driel na) 😊

Dus met de hele club naar Van Gorp muziek in Roosendaal, iedereen een instrument aangesmeerd en op zoek naar een repetitieruimte. Gezellig bij Nico in het zijzaaltje van Café Hof van Holland! Vele leraren, leraressen en ondersteunende dames en heren zijn er versleten, op de wagen vastgeplakt zitten, omdat de verf niet droog was, horizontale hagelbuien, waardoor spelen gewoon niet meer mogelijk was, maar hoe dan ook : alles voor de leut!

Nadat we toch wel klaar waren met al dat koukleumen, hebben we besloten om niet alleen meer buiten op te treden, maar ook heerlijk binnen bij de kachel in de cafés. De naam Meerieijers was dus ook niet helemaal meer van toepassing en zo is de band veranderd van naam naar Toeters & Belle (zonder N, want wij waren nu eenmaal mooie dames oftewel Belle in het Frans)

Na een aantal jaren zonder heren te hebben kunnen rooien werd bezetting van Toeters & Belle toch wel erg klein. Intussen was er bij de Neutekraekers ook een terugloop van leden en waar Toeters & Belle geen schuiven/zwaar werk hadden, hadden de Neutekraekers een tekort aan trompetten en saxen.

Dus door deze fusie werd een nieuwe band geboren: Bentje Betoert?! Eerst bedachten we de naam Bende Betoert?!, omdat het een bende van 2 bandjes was, maar dat bekte toch te Brabers, dus werd Bende naar Bentje Betoert?! verbasterd.

Nu hadden we 1 geluk, deze keer konden alle de leden allemaal al muziek maken! Dus na het uitzoeken van gezamenlijke en nieuwe bladmuziek, konden we gelijk aan de slag.

De 7-dorpentocht, het dweilbandfestival en uiteraard de Woaihdæhen, allemaal superleuk om te doen en mee te maken!

En nu... Nu zijn er 2 jaren voorbij gevlogen, waar niet of nauwelijks is gerepeteerd, waaruit is gebleken dat we ook andere interesses hebben en uiteindelijk de conclusie is gekomen dat een groot aantal leden het muzikale stokje aan de wilgen gaan hangen en ik hoor daar onder andere ook bij!

Het was goed, het was leuk, het was top, maar de leden van Bentje Betoert?! gaan na deze Woaihdæhen voortaan zonder instrument op pad!

Tis Vrééd!
Namens Bentje Betoert?!
Joyce Havermans





Carnavals avonden C.V. de Marktzotten Gouda

-
- Zaterdag 26 Februari Groot carnaval,

Wij hopen u op 1 van deze avonden te mogen begroeten. Hans de Korte Secr. van C.V. de Marktzotten.

Activiteiten De Osseknarren Amsterdam

Hierbij nodigen "d'Osseknarren" jullie vereniging uit op ons PRINSENBAL, welke zal worden gehouden op 13 november 2021 de aanvang is 20.30 uur (zaal open 19.45 uur).

Onderstaand een overzicht van de activiteiten die de Osseknarren dit seizoen organiseren:

| | | | | |
|----------|-------------|------|------------------|-------------------|
| Vrijdag | 25 februari | 2022 | Flauwenkullenbal | aanvang 20.30 uur |
| Zaterdag | 26 februari | 2022 | Groot carnaval | aanvang 20.30 uur |
| Woensdag | 2 maart | 2022 | Haringhappen | aanvang 20.30 uur |

Al onze activiteiten vinden plaats in onze residentie De Ossestal Nieuwe Laan 34a te Amsterdam. De zaal is altijd open vanaf 19.45 uur en in de middag is de zaal open vanaf 12.30 uur. Voor al onze avonden geldt een entree van € 10,- voor niet leden.

Als de coronaregels nog van kracht zijn is toegang alleen op vertoon van de coronacheck app of een QR testbewijs die niet ouder dan 24 uur is.

Carnavalsgroep "de Kroftgeuzen"

In overleg met het bestuur van buurthuis de Kroft hebben wij helaas moeten besluiten om de rest van het carnavalsseizoen af te blazen. Concreet houdt dit dus in dat wij het carnaval, jeugdcarnaval en haringhappen komen te vervallen.

Wij zullen dan ook als kroftgeuzen geen bezoeken brengen aan onze zusterverenigingen binnen en buiten Den Helder

Wij hopen dat we allen het nieuwe seizoen weer normaal kunnen vieren.

Zodra er nieuwe datums voor 2022-2023 bekend zijn, zullen wij iedereen natuurlijk weer op de hoogte brengen.

Wij hopen dat jullie begrip op kunnen brengen voor dit besluit.

Met vriendelijke groet
Ron Charité
Admiraal der Geuzenvloot



CV De Turfstekers uit Deventer laten jullie weten, dat de geplande evenementen dit seizoen geen doorgang zullen vinden.



Bed & Brood

— oorlogsmonument —

De Vogelpoel

Overnachting – Vergaderen – Feest – Bijeenkomst – Receptie

www.devogelpoel.cominfo@devogelpoel.com06-42 74 50 67



Met Dank aan:



Onderscheidingen, pin's,
Steken - Veren - enz. enz.

Lange Dresch 7
1921 WH Akersloot
Telefoon: +31 (0)6 151 96 085

E-mail: info@jansies.nl
Internet: www.jansies.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak!